

רחל נריה

# טל נעורים

הוצאת ספרית בית-אל

הספר מפורסם באתר דעת ברשות הגב' רחל נריה

נדפס בישראל  
אדר א' תשנ"ה - פברואר 1995



כל הזכויות שמורות  
להוצאת ספריית בית אל 1994 בע"מ  
ד.ג. מזרח בנימין 90631  
טל': 973325, 02/973073

סדר - סדר אות, ששון, בית-אל טל' 02/973455  
עיצוב עטיפה - ברכך בית-אל  
צילום עטיפה - יורם כהן 02/975033

## התוכן

7	מבוא
9	<b>לבית ישראל לקראת הגיעה למצוות</b>
12	"כה תאמר לבית יעקב" / שיחה במסיבת בת-מצווה של כיתות ו' בבי"ס בירושלים
18	ההתפתחות בגיל הילדות / שיחה בכיתה ו'
24	שיחה מלב אל לב לקראת גיל ההתבגרות בכיתות ז'-ח'
29	אפיוני גיל ההתבגרות / שיחה בכיתה ט'
35	על גיל ההתבגרות / שיחה בכיתה ח'-ט'
43	<b>יחסי הורים בנות בגיל ההתבגרות</b>
47	שיחה בכיתה ט' באחת האולפנות (על יסוד שאלות)
59	שאלות בכיתה י' באחת האולפנות
67	על חברות בגיל העשרה / שיחה בכנס של מדריכי מדרשות
71	על התעוררות היצר / שיחה בכיתות י'-י"א
77	חשיבות יחסי אנוש במסגרת המשפחה / שיחה בי"א תיכון
81	איגרות של בנות
89	הבת הדתית לאן? / שיחה בפני כיתות ט'-י"א אולפנית נתניה
103	ראיון עם נציגות י"א "ישורון" / במסגרת "ערוץ ישורון" פתח-תקווה

## שיחות לבנים בגיל התיכון

112

112 לקראת חיי משפחה / שיחה בפני כיתות השמינית בשיבה

123 מהותה של המשפחה / שיחה בכיתות י"א, תיכון חילוני

141 "חברות" במסגרת בני-עקיבא / תשובה לשאלות

גירויים ומעצורים בשטח שבינו לבינה /

144 הדברים נאמרו בכנס מדריכי מדרשות

145 טבלת היצרים

148 על מעמד האשה ביהדות / שיחה בפני כיתות י"א תיכון חילוני

שו"ת במסגרת מפגש של כיתות י"א משיבות בנ"ע

153 כפר-הרא"ה וחיפה

לקראת חיי משפחה / שיחה בכנס שמיניות

164 של ישיבות "בני עקיבא"

167 המשפחה היהודית - תא-יסוד של "עם סגולה"

## מבוא

עם הופעת הספר "מול מבוכת המתירנות", קיבלתי פניות מהורים ומורים להוציא ספר שיתאים לבני הנעורים, שיבהיר בלשון צנועה ונקייה - נוסף לבעיות גיל ההתבגרות - גם נושאים שבני-הנוער מתלבטים בהם בימינו, על מנת לעזור להם להתמודד עם השקפות הגישה המתירנית בשטח שבינו לבינה.

בימים אלה, שגם הגילאים הצעירים פתוחים לשיטפון אמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה ולאידיאולוגיה שלהן, והינם חשופים לגישה המעוותת והמגרה של המינים, יש הכרח להתמודד בגלוי עם הנושא, לנתח את פרטי הגישות וההבדלים, ולהבהיר את הגישה היהודית השורשית.

במשך השנים התרכזו בידי קלטות של שיחות לבנות ולבנים מחטיבת הביניים ועד גמר התיכון. הן שוכתבו ועובדו, והתוצאה היא - ספר זה, "טל נעורים" ובו שיחות מלב אל לב לבני הנעורים, המובא בפניכם.

מאחר שההרצאות נאמרו במקומות שונים וה"מסר" הוא אחד: ראיית גיל ההתבגרות כשלב לקראת חיי משפחה יהודית, יציבה ומאושרת, וציון הדרכים המכשירות לכך, ישנם רעיונות יסודיים שחוזרים בשיחות השונות. הם נאמרו בכל מקום בהתאם לאופי של המאזינים, בהתאם לגיל שלהם ולרקע החברתי. בהתאם לכך קיים גם השוני שביניהן: סגנון הדברים, צמצום או הרחבה יתרה של העניינים. בזכות זה יכולות שיחות אלה להיות לעזר גם להורים ולמורים-מתנכים במסגרת חינוך לחיי משפחה.

הספר מחולק לשלושה חלקים: (א) שיחות המופנות לבנות מחטיבת הביניים; (ב) לבנות תיכון ואולפנות; (ג) לבנים בישיבות התיכונות ולנוער חילוני. מאחר שגם הבנים וגם הבנות הם שותפים לנושא, והם יחד יבנו בע"ה את משפחות-המחר, הרי ברוב המקרים הדברים בחלקם הגדול מכוונים לאלה כמו לאלה, ואף השאלות שנשאלתי דומות הן במידה מרובה, רק מנקודת הראות של הבן או של הבת.

חלק מהדברים נאמרו בפני תלמידי כיחות י"א של תיכונים חילוניים, והדברים נושאים אופי קצת שונה. שונות השאלות שנשאלו ע"י בני נוער אלה, ובהתאם לכך גם התשובות. ע"י כך דברים אלה הם משום "דע מה שתשיב".

מקווה אני ומתפללת, שכשם שבשעת אמירתם נתקבלו הדברים בהבנה וברצון, כך יתקבלו גם עכשיו ברצון, ובעז"ה יפעלו את פעולתם לחסן את נפש הצעיר והצעירה בפני חידקי המתירנות, ובני הנוער יצליחו בע"ה להמשיך בדרך ישראל-סבא, לפתח נפש טהורה המחוננת בצניעות ובחוסן רוחני, שתאפשר להם להמשיך ולהקים משפחות ברוכות, דור חדש לתפארת עם ישראל.

רחל גריה